

Bibeltexter för eftertanke och samtal

Följande bibeltexter kan användas för enskild läsning och reflektion eller som underlag för samtal i hemgruppen.

Herren är nära

Text: Filipperbrevet 4:4-5

Paulus brev till Filipperna brukar kallas för glädjens brev. Självt sagt Paulus fängslad då han skrev det. Glädje och fångenskap – låter inte det som en motsägelse? Hur tänker du om det?

Fundera kring frågan om glädjens källa och grund. För Paulus verkade det inte vara omständigheter som låg till grund för glädjen. Hur känner du inför en sådan tanke?

Kan en nyckel till förståelsen av Paulus glädje vara orden "Herren är nära"? Om det är så vad säger det dig?

Fundera på och samtala om följande infallsvinklar på orden "Herren är nära":

- *Herren är nära* alla människor (Apg. 17:27). "Alla" måste betyda att han är nära inte bara den som tror på honom. Vad betyder orden *Herren är nära* för din egen personliga del? Vad tänker du om att han är nära alla människor?
- *Herren är nära* när man samlas i hans namn – Matt. 18:20
Finns det en risk att dessa ord går in i ena örat och ut i det andra, det vill säga vi hör inte vad som sägs? Vad innebär det att "han är mitt ibland oss" när vi samlas i hans namn? Vilka konsekvenser får det?
- *Herrens återkomst är nära* – För Paulus verkar tanken om Jesu återkomst vara väldigt levande – Fil. 3:20
Hur tänker du kring tanken om Jesu återkomst? Är den en källa till glädje och förväntan? Kan det finnas en risk att denna tanke i vår tid är undanträngd? Vad beror det i sådana fall på tror du? Vad är dina egna tankar och känslor kring detta?

Ord för vidare eftertanke:

- 1 Thess. 5:16f
- Psalm 145:18
- 2 Tim 4:7f
- 1 Thess. 4:13-18